



Erf-goed-erf

ACTIVITEITEN 2025

In en rond de Dorpskerk van Schoorl
en het Witte Kerkje in Groet



JAARTHEMA Erf-goed-erf

Rond de kerken van Schoorl en Groet wemelt het van leven. Grasvelden met stinzenplanten, lindebomen, bemoste muurtjes. In vroeger tijden vormden ze een begraafplaats maar nu is het een groene plek vol flora en fauna in het hart van de dorpen. Maar ook kerkgebouwen zijn door hun ouderdom een bewaarplaats. Dan kun je denken aan vleermuizen en soms bouwt een vogel er zijn nest.

We besteden in een aantal erfgoed-activiteiten aandacht aan de vraag hoe je dit erfgoed, het hart van het dorp, goed kunt bewaren. Welke rol spelen stilte, duisternis en licht? Hoe belangrijk zijn ze voor mensen, dieren en planten? Hebben wij verlerd ons open te stellen voor het ritme van de seizoenen, het ritme van de dag en van stilte en duisternis?

Maar in de kerkgebouwen wordt nog veel meer bewaard: wat dacht je van rituelen, stilte, kunst, trage vragen en oude verhalen. Alles wat marginaal is in de snelheid van deze tijd vindt er een veilig huis. Op bijzondere, 'heilige' tijden vieren we het leven, maken muziek, staan stil bij de waarde van oude woorden. Eén van die woorden is: barmhartigheid. Wat betekent dat woord nog, waar komt het vandaan? We zetten een aantal data op een rijtje en nodigen je van harte uit mee te doen. Meestal kun je gewoon binnenlopen, soms vragen we om aanmelding omdat er beperkt plaats is.

Contact

Lettie Oosterhof

lettieoosterhof@gmail.com

06 1214 4060

www.kerkschoorl.nl

Adressen

Dorpskerk Schoorl

Duinweg 5
Schoorl

Witte Kerkje

Kerkbrink 1
Witte Huisjes
Kerkbrink 18
Groet

Parochiekerk

H. Joannes de Doper
Heereweg 171
Schoorl



Winter

Verwacht

Expositie

Textielkunst van Marga Jelles
rond het thema donker en licht.

Random kerst

En natuurlijk: kerst inn, kerstvieringen voor
jong en oud en... kerstgroepenexpositie.

Lente

Viering

We kijken naar een schilderij: 'De werken van barmhartigheid' van de meester van Alcaer. We horen waar het oude woord barmhartigheid vandaan komt. Hoeveel werken zijn er eigenlijk en kennen we ze nog?

ZONDAG 9 MAART

10.00 uur

Witte Kerkje Groet



Gesprek

Ubuntu

In een huiskamer ontmoeten we elkaar en gaan in gesprek over een actueel onderwerp. Er is veel zorg over de individualistische samenleving in Nederland. Is er nog genoeg zorg voor elkaar? Zelfredzaamheid is bekend maar zou samenredzaamheid niet beter zijn? Daarom gaan we horen over Ubuntu, Afrikaanse levenskunst. Het woord betekent: 'ik ben omdat wij zijn'. We bekijken een interview met schrijver Babah Tarawally uit Siera Leone en bespreken het met elkaar. Kiezen uit twee data en opgeven bij Lettie.

WOENSDAG 12 MAART

14.30 uur

Locatie: huiskamer van Jan Willem en Leny
Oudendijk 9A, Schoorl

WOENSDAG 26 MAART

14.30 uur

Locatie: huiskamer van Dineke
Sternweg 13, Groet

Meld je aan bij lettieoosterhof@gmail.com

Viering

'Bring 'em all-in'

Een projectkoor zingt popliedjes die gaan over radicale inclusiviteit en openheid. Coldplay, Melanie, Mike Scott. Marieke van Duin dirigeert het koor. Ds Fokko Omta tekent voor verbindende teksten.

ZONDAG 23 MAART

10.00 uur

Dorpskerk Schoorl

Erfgoedlezing

Lezing door ecooloog Lonneke Klein-Aarts over wat er in de lente en de vroege zomer groeit rond de kerken. Welke dieren komen erop af, en welke goede en slechte invloed hebben mensen op de flora en fauna? Ook gemeente-ecoloog Martin Jansen is aanwezig om vragen te beantwoorden.

Een middag om stil te staan bij de waarde van kleine groene plekken in het dorp en inspiratie op te doen voor een dier- en plantvriendelijke tuin.

ZONDAGMIDDAG 23 MAART
15.00 uur
Witte Kerkje Groet

Sobere soep

Drie keer samen soep eten en stil staan bij de luxe van een sobere maaltijd... De soepmaaltijden zijn een oude traditie in deze periode voor Pasen. Je bent welkom om mee te eten. De soep is gratis en met je uitgespaarde kosten kun je een goed doel steunen. En: neem zelf je lepel en soepkom mee!

Woensdag 26 maart
18.00 uur
Witte Huisjes Groet

Woensdag 2 april
18.00 uur
Parochiekerk H. Joannes de Doper

Woensdag 9 april
18.00 uur
Dorpskerk Schoorl

Opgeven bij Ela: pietenela@planet.nl
of bij Anette Leijen:
secretariaat@parochieschoorl.nl



Viering

Over de barmhartigheid van Jezus

Een muzikale viering voor jong en oud over Jezus 'the lord of the dance'. Hij danste en probeerde mensen mee te krijgen. Hij moest het bekopen met de dood. Kun je sterven aan barmhartigheid? Met een bijzonder kwintet: Soethout. De musici bespelen naast de bekende sopraanblokfluit ook de alt-, tenor-, bas-, grootbas- en contrabasblokfluit. De laatste is bijna twee meter lang en moet staand bespeeld worden. Samen klinken ze soms als een orgel, bespeeld door; Jan Berghuis, Marga van der Pol, Joan Roeterink, Lottie Swart, Karien Welling.

ZONDAG 6 APRIL
10.00 uur
Witte Kerkje Groet



Troostconcert

Een concert vol muziek en enkele gedichten voor alle zielen. U kunt een kaarsje aansteken en zich onder laten dompelen in troostende muziek en woorden. Het concert wordt op twee tijden gegeven.

Uitvoering: Kamerkoor Sine Nomine, onder leiding van Paul Valk, heeft zich in Noord-Holland een naam verworven. Het koor zingt van oude tot nieuwe muziek en maakt soms een overstap naar lichte muziek. Lettie Oosterhof: is dominee maar ook theatermaker en verhalenverteller.

ZONDAG 16 NOVEMBER
14.00 uur en 16.00 uur
Dorpskerk Schoorl
Toegang: jouw gift

Vergeet niet een plek te reserveren:
lettieoosterhof@gmail.com

Erfgoedactiviteit

We hebben nog meer ideeën om ons groene erfgoed te leren zien en onderzoeken. We broeden verder. Houd de website in de gaten.
www.kerkschoorl.nl

Herfst

Openmonumentenweekend

De kerken in Schoorl en Groet staan van 11.00 uur tot 17.00 uur open om bekeken te worden.

WEEKEND 13 EN 14 SEPTEMBER

Locatie: de kerken in Schoorl en Groet



Viering

Pelgrimsviering

Lettie Oosterhof liep het Elisabethpad van Eisenach naar Marburg. Elisabeth von Thüringen werd heilig verklaard vanwege haar dappere barmhartigheid. Lettie vertelt erover. Fluitensemble Soethout speelt pelgrimsmuziek.

ZONDAG 28 SEPTEMBER

10.00 uur

Witte Kerkje Groet

Viering

Gedichten en gedachten

Poëzie met Grenslandtrio.

ZONDAG 19 OKTOBER

10.00 uur

Dorpskerk Schoorl

Erfgoedexpositie

Licht en donker in de kunst

In Groet is dit zelfde weekend ook een expositie: 'Licht en donker in de kunst'. Werk van kunstenaars uit Groet, Schoorl en omgeving.

WEEKEND 13 EN 14 SEPTEMBER

Witte Kerkje Groet

Erfgoedactiviteit

Nacht van de nacht

We staan stil bij het duister en gaan het duister beleven in de internationale 'Nacht van de nacht'.

Houd de website www.kerkschoorl.nl in de gaten voor meer info en kijk nu al op www.nachtvandenacht.nl

ZONDAG 26 OKTOBER

Vieringen in de Goede Week

Witte Donderdag

Barmhartigheid proeven rond de tafel bij het laatste avondmaal.

DONDERDAG 17 APRIL

19.30 uur

Witte Kerkje Groet

Goede Vrijdag

Onbarmhartig lijden, niet om aan te zien. Met het koor Groet-Krabbendam en teksten van vroeger en nu.

VRIJDAG 18 APRIL

19.30 uur

Dorpskerk Schoorl

Paaszondag

Barmhartigheid oefenen.

Een vrolijke viering voor jong en oud met muziek van koor Chantous, piano, orgel en trompet.

ZONDAG 20 APRIL

10.00 uur

Dorpskerk Schoorl

Erfgoedviering

Stille Zaterdag

We lopen in stilte in de duinen rond het Witte Kerkje, wachten op en proeven het donker in de kerk. 'Zaad kan alleen rijpen en groeien in stilte en donker'. Misschien is deze dag een goede tijd om ze (weer) op waarde te schatten en te ontdekken wat ze voor jou betekenen.

ZATERDAG 19 APRIL

20.00 uur

Witte Kerkje Groet

Kijk voor meer informatie op www.kerkschoorl.nl



Ferdinand Hodler | Der barmherzige Samariter



Viering

Om de vijf jaar is er een dorpsbrede viering. Maar hoe vier je in een onbarmhartige wereld vol oorlog en conflict de vierde mei? Hoe blijf je de ander zien als mens? Een dienst samen met de Oranjevereniging en musici voor het hele dorp, 80 jaar na de oorlog.

ZONDAG 4 MEI
10.00 uur
Dorpskerk Schoorl

Concert

Duinstreek kamermuziekfestival

8 TOT 11 MEI
Ook in de kerken van Groet en Schoorl. Meer informatie:
www.duinstreekkamermuziek.nl/sections/concerten

Viering

Maria en Hildegard

Prima Vox: vijf geoefende zangeressen die met liefde de muziek van Hildegard van Bingen ten gehore brengen. Zij doen dit a capella, aangevuld met (percussie)-instrumenten. Van de rijke erfenis die Hildegard heeft nagelaten spreekt haar muziek misschien nog het meest aan vanwege de stilte en rust. Maar in deze viering is ook aandacht voor de beeldende en 'groene' teksten over Maria.

ZONDAG 25 MEI
10.00 uur
Witte Kerkje Groet

Onthulling

Teun de Jager

Een bijzondere dag want het beeld van Teun de Jager wordt onthuld bij het Klimduin en bezongen door de kinderen van school Teun de Jager. Voorafgaand aan de onthulling is er in de kerk een programma met verhalen over de achtergronden... en muziek

WOENSDAG 28 MEI
13.00 uur
Dorpskerk Schoorl

Wil je naar de bijeenkomst in de kerk komen, meld je aan bij lettieoosterhof@gmail.com

Zomer

Viering

Gedichten en gedachten

Poëzie en religie laten je allebei de werkelijkheid anders bekijken en beleven. Het Grenslandtrio: Ed Stokman, Jeroen Gerritsen en Maartje van Huissteden zingen gedichten die je raken. Lettie verbindt ze tot een geheel. Weer andere gedichten zijn te horen op 19 oktober.

ZONDAG 22 JUNI
10.00 uur
Witte Kerkje Groet



Juli en augustus

Braderie

Iedere maandagavond is er Braderie rond het Witte Kerkje in Groet. Pannenkoeken, boeken, rommelmarkt. De opbrengst is voor onderhoud van de kerken. Meehelpen? Meld je aan. In de kerk is een programma van muziek en kunst.
MAANDAGAVOND

Open kerk

In de zomermaanden zijn de beide kerken op middagen geopend om naar de stilte te luisteren of een kaarsje te branden. Vrijwilligers houden de kerk open.

ELKE MIDDAG BEHALVE ZONDAGMIDDAG