

**Orde van dienst  
zondag 27 oktober 2024, 10 uur,  
in de Dorpskerk in Schoorl**



**Voorganger: ds. Dries Blokker, Callantsoog  
Organist: Bert Huibers  
Ambtsdrager van dienst: Anneke Maijer**

## **Welkom**

### **Moment van stilte**

**Aanvangslied: Psalm 118: 1, 2, 3** - Laat ieder 's Heren goedheid prijzen

### **Votum en groet**

### **Drempelgebed**

**Wij zingen lied 995: 1, 2** - O Vader trek het lot U aan

### **Gebed van de zondag**

**Wij zingen lied 313: 1, 5** - Een rijke schat van wijsheid

### **Lezing:**

**Hebreeën 6: 9-20** (Lector)

We zeggen dit nu wel, geliefde broeders en zusters, maar we zijn ervan overtuigd dat u iets beters wacht: uw redding. Want God is rechtvaardig: Hij vergeet niet wat u hebt gedaan, hoeveel liefde u aan zijn naam hebt betoond door sinds jaar en dag steun te verlenen aan de heiligen. Het is onze vurige wens dat ieder van u tot het einde toe dezelfde ijver aan de dag blijft leggen, totdat alles waarop wij hopen verwezenlijkt zal zijn, en dat u niet vertraagt en achterblijft, maar in het spoor treedt van hen die dankzij hun standvastig geloof de beloofde erfenis ontvangen hebben. Toen God aan Abraham zijn belofte deed, kon Hij bij niemand zweren die hoger was dan Hijzelf, en dus zwoer Hij plechtig bij zichzelf: 'Ik zal je rijkelijk zegenen en je talloze nakomelingen geven.' En zo heeft Abraham, dankzij zijn standvastig vertrouwen, gekregen wat hem beloofd was. Mensen zweren altijd bij iemand die hoger is dan zichzelf, en met hun eed bekrachtigen ze de waarheid en beëindigen ze elke twist. Toen God de erfgenamen van de belofte ervan wilde doordringen hoe vast zijn voornemen was, stelde Hij zich op dezelfde manier met een eed garant. Zo heeft Hij ons met twee onherroepelijke daden krachtig moed willen inspreken – en dat God liegt is uitgesloten. Het is onze toevlucht vast te houden aan de hoop op wat voor ons in het verschiet ligt. Die hoop is als een betrouwbaar en zeker anker voor onze ziel, en reikt tot voorbij het voorhangsel, waar Jezus als voorloper al is binnengegaan, ten behoeve van ons: Hij is hogepriester voor eeuwig, zoals Melchisedek.

**Wij zingen lied 209: 1, 2, 3** - Heer Jezus, o Gij dageraad

## Lezing:

### Markus 10: 46-52 (Predikant)

Ze kwamen in Jericho. Toen Hij met zijn leerlingen en gevolgd door een grote menigte weer uit Jericho vertrok, zat daar een blinde bedelaar langs de weg; het was Bartimeüs, de zoon van Timeüs. Toen hij hoorde dat Jezus van Nazaret voorbijkwam, begon hij luidkeels te roepen: 'Zoon van David, Jezus, heb medelijden met mij!' De omstanders berispten hem en zeiden dat hij zijn mond moest houden, maar hij schreeuwde des te harder: 'Zoon van David, heb medelijden met mij!' Jezus bleef staan en zei: 'Roep hem.' Ze riepen de blinde en zeiden tegen hem: 'Houd moed, sta op, Hij roept u.' Hij gooide zijn mantel af, sprong op en ging naar Jezus. Jezus vroeg hem: 'Wat wilt u dat Ik voor u doe?' De blinde antwoordde: '*Rabboeni*, zorg dat ik kan zien.' Jezus zei tegen hem: 'Ga heen, uw geloof heeft u gered.' En meteen kon hij zien en hij volgde Hem op zijn weg.

**Wij zingen lied 534: 1, 2, 3, 4** - Hij die de blinden weer liet zien

## Overdenking

### Meditatieve muziek

### Mededelingen en collectes

**1<sup>e</sup> collecte: diaconaal – Amnesty International.** Wereldwijd worden mensenrechten geschonden. Mensen worden gemarteld omdat ze hun mening geven. In elkaar geslagen omdat ze homo zijn. Achtergesteld omdat ze vrouw zijn. Veroordeeld tot de doodstraf of zonder eerlijk proces. Vreedzame demonstranten verdwijnen achter de tralies. Amnesty maakt onrecht zichtbaar en zet de daders onder druk. Ieder mensenleven is een strijd waard. Amnesty geeft de strijd niet op.

De **2<sup>e</sup> collecte** is zoals gebruikelijk voor de kosten van onderhoud van onze kerken en de kosten van de eredienst.



U kunt contant bijdragen aan de collectes, maar ook gebruik maken van de GIVT QRcode (bedrag per doel instelbaar) of de iDeal QRcode (1 bedrag instelbaar: 60% voor diaconale doel en 40% voor 'de kerk')



**Dankgebed , Voorbeden, stil gebed , Onze Vader**

**Slotlied 939: 1, 2, 3 - Op U alleen, mijn hoop, mijn kracht**

**Zegen**

Na de dienst bent u hartelijk welkom voor een kopje koffie/thee in de consistorie



**Zondag 3 november 2024, 10 uur,  
is er dienst voor jong en oud in  
het Witte Kerkje in Groet**

**Oogstdienst met  
Avondmaalsviering**

**Voorganger: Ds. Lettie Oosterhof  
Organist: Willem Leegwater**

**M.m.v. het Kerkkoor  
Groet en Krabbendam**